

Τελετή Απονομής Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE

12/12/2012, 12:00 – Μέγαρο ΟΤΕ, Μαρούσι

Χαιρετισμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΤΕ,
κ. Μιχάλη Τσαμάζ

Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Κυρίες & Κύριοι,
Φίλοι & συνεργάτες,
Αγαπητά παιδιά,

Κατ' αρχάς, να συγχαρώ όλους τους υποτρόφους. Η παρουσία σας και μόνο σήμερα εδώ σημαίνει ότι τόσο εσείς, όσο και οι άνθρωποι που σας στηρίζουν, έχετε διανύσει μακρύ και δύσκολο δρόμο.

Οι υποτροφίες ΟΤΕ-COSMOTE είναι πλέον θεσμός που φέτος διανύει την ενδέκατη χρονιά του. Κάθε χρόνο, από αυτό εδώ το βήμα, μοιράζομαι την αισιοδοξία μου ότι εσείς, οι νέοι, μπορείτε να κάνετε τη διαφορά, να γίνετε οι φορείς της αλλαγής που αυτή η χώρα, αυτός ο κόσμος, έχουν ανάγκη. Φέτος, θα γίνω ακόμη πιο συγκεκριμένος.

Θα σας μιλήσω για την ευθύνη.

Για τους ανθρώπους αυτής της χώρας, για όλους εμάς, η ευθύνη έχει αποκτήσει στρεβλό νόημα. Θεωρούμε ότι το να αναλάβει κανείς την ευθύνη, σημαίνει να αναλάβει το φταίξιμο. Και αυτή η στρεβλή εικόνα έχει περάσει στην καθημερινότητά μας, τη βλέπουμε και τη διαβάζουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την ακούμε από τον περίγυρό μας. Η εκπαίδευση δεν έχει κάνει πολλά για να την αλλάξει, αντίθετα πολλές φορές την τρέφει και τη γιγαντώνει.

Μιλάμε πάντα για **απόδοση** ευθυνών και ποτέ για **ανάληψη**. **Στην Ελλάδα πάσχουμε από ευθυνοφοβία**. Και αυτό μας έχει οδηγήσει σε δύσβατα μονοπάτια.

Ακόμη και τώρα, εν μέσω της μεγάλης κρίσης που όλοι βιώνουμε, ζητάμε από τους άλλους να αναλάβουν την ευθύνη για εμάς, για τη χώρα μας, για τα δικά μας λάθη.

Αποδίδοντας όμως σε άλλους την ευθύνη, τους αποδίδουμε και τη **δύναμή** μας.

Ένας μεγάλος Έλληνας, ο Νίκος Καζαντζάκης, λέει στην Ασκητική:

«Ν' αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γης. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.»

Η ανάληψη της ευθύνης δεν είναι βάρος, είναι **δύναμη δημιουργίας**, με χειροπιαστά αποτελέσματα.

Για να είστε εδώ σήμερα, κάποιοι άνθρωποι ανέλαβαν την ευθύνη να σας μεγαλώσουν, να σας καθοδηγήσουν, να αξιοποιήσουν όσα μέσα διαθέτουν και ακόμη παραπάνω, για να γίνουν πραγματικότητα τα όνειρά σας. Και σήμερα στέκονται περήφανοι πλάι σας. **Τους συγχαίρω από καρδιάς για το έργο που έχουν επιτελέσει.**

Παράλληλα όμως, για να είστε εδώ σήμερα, σημαίνει και ότι όλοι εσείς, παρά το νεαρό της ηλικίας σας, παρά τις δυσκολίες από το περιβάλλον, παρά τα εμπόδια που βάζει η κρίση, αναλάβετε την ευθύνη να πετύχετε το στόχο σας. Και τα καταφέρατε. **Για όλους εμάς, είστε παράδειγμα προς μίμηση.**

Οι υποτροφίες, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, είναι η δική μας προσπάθεια να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Και σε αυτή την εταιρεία ξέρουμε τι θα πει ευθύνη. Ευθύνη να συνδιαμορφώνεις την πορεία ενός Ομίλου με την ιστορία και το ειδικό βάρος του ΟΤΕ, να κρατάς από τους 30.000 ανθρώπους του τους μισούς (15.000) μόνο στην Ελλάδα μακριά από υφάλους και ξέρες, να επιστρέφεις την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μέχρι σήμερα, είχαμε τη χαρά και την ικανοποίηση να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια 383 παιδιών να γίνουν ακαδημαϊκοί πολίτες. Η ένταση της κρίσης σημαίνει για εμάς ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, ακόμη μεγαλύτερη συνεισφορά. **Γι' αυτό και φέτος αυξήσαμε τον αριθμό των υποτροφιών.**

Όμως, η μεγαλύτερη ευθύνη όλων είναι απέναντι στον εαυτό μας. Να είμαστε πιστοί στις ιδέες μας. Να είμαστε οι άνθρωποι που ονειρευτήκαμε να είμαστε, χωρίς ηθικές εκπώσεις. Να βάζουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε. Να βλέπουμε πέρα από τα στενά όρια του εαυτού μας. Να συμμετέχουμε.

Γιατί πέρα από την ευθύνη του εαυτού μας, την ατομική ευθύνη, υπάρχει και η συλλογική. Στα απομνημονεύματά του ο Μακρυγιάννης έγραψε:

“τούτην την πατρίδα την έχουμε όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς και πλούσιοι και φτωχοί και πολιτικοί και στρατιωτικοί και οι πλέον μικρότεροι άνθρωποι· όσοι αγωνιστήκαμε, αναλόγως ο καθείς, έχουμε να ζήσουμε εδώ. (...) δουλέψαμε όλοι

μαζί, να την φυλάμε κι όλοι μαζί, και να μην λέγει ούτε ο δυνατός «εγώ» ούτε ο αδύνατος (...) Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ».”

Αναρωτιόμαστε καθημερινά πώς θα βγούμε από την κρίση. Ο Μακρυγιάννης μας δείχνει το δρόμο. Πρέπει να έρθουμε αντιμέτωποι με τη συλλογική μας ευθύνη.
Να πορευτούμε με γνώμονα το εμείς, ως ομάδα.

Επιτρέψτε μου εδώ να αναφερθώ στο δικό μας παράδειγμα. Σ’ αυτό του ΟΤΕ. Όχι για να «μας παινέσω», αλλά για να σας διαβεβαιώσω ότι μ’ αυτό τον τρόπο της ευθύνης, της ομαδικότητας, αλλά και της ελπίδας και αισιοδοξίας, έχουμε καταφέρει να κάνουμε τον Όμιλο ΟΤΕ & COSMOTE την μεγαλύτερη και υγιέστερη εταιρεία όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της ΝΑ Ευρώπης. Αυτό δεν επιτεύχθηκε τυχαία. Σε λίγο θα σας παραδώσουν τις υποτροφίες σας οι άνθρωποι που οδηγούν τον ΟΤΕ. Δείτε τους ως παράδειγμα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν επιδίωξαν να βολευτούν σε μία θέση στο Δημόσιο, δεν έχασαν και δεν χάνουν την αισιοδοξία τους, δεν έπαψαν να ελπίζουν με τις πρώτες δυσκολίες, αλλά κυνήγησαν το όνειρό τους, δουλεύουν πάντα για να πετύχουν κάτι καλύτερο από την προηγούμενη μέρα και δουλεύουν ως ομάδα. Έχουν επιλεγεί αξιοκρατικά αλλά και επιλέγουν τους συνεργάτες τους με αξιοκρατικά κριτήρια.

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι το τρανταχτό παράδειγμα ότι στη χώρα μας κάποια πράγματα δουλεύουν σωστά χωρίς να επιβαρύνουν το σύνολο αλλά προσφέροντας στο σύνολο.

Αγαπητά παιδιά,

Κάθε στιγμή, να ακολουθείτε τα πιστεύω σας. Κάθε στιγμή, μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο, να μαθαίνετε κάτι καινούργιο. Κάθε στιγμή, να παίρνετε τη ζωή στα χέρια σας, να αναλαμβάνετε την ευθύνη και να δημιουργείτε για εσάς και για τους άλλους.

Σας εύχομαι από την καρδιά μου Καλή Επιτυχία και Καλή Δύναμη.